

BN

AAN DE BEWONERS VAN DIT PAND

WINTERNUMMER

PASSANTEN • ZAKEN ZIJN ZAKEN • DUURSMA DIGITAAL

BUURTKRANT
NOORDERPLANTSOEN
JAARGANG 47
WINTER 2021



Eye Catchers
Onderhoud & Schilderwerken

Schilder-, behang-,
onderhouds en
renovatiewerken,
houtrotreparatie,
wandafwerking,
vloercoating en
kleuradvies

Vincent Veenstra
eyecatchersonderhoud@outlook.com
06-54796642

**KOKO
OKOT**
eerlijke waren

Oosterstraat 26, Groningen

speciaal voor alle buurtjes:

**Seed
and
Bean** GRATIS
handgemaakte
chocoladereep

100% Organic & Ethical

bij besteding vanaf €25,-

Arokaya thai massage

U kunt hier terecht voor :

- Traditionele Thai Massage
- Sport Massage
- Ontspannende Olie Massage
- Kruidenstempel Massage

Prijslijst

30 minuten 25 euro
60 minuten 45 euro
90 minuten 65 euro
120 minuten 85 euro

Openingstijden: Ma t/m Za 11:00 - 22:00. Zondag gesloten.
Kloosterstraat 1A 9717 LA Groningen
U kunt alleen telefonisch afspreken: 06 18843545.

**DE WILDE
SLAGER**
SINCE 2015

De Wilde Slager: een winkel, een keuken,
een slagerij, een proeflokaal, een school.
De enige plek in Groningen waar u wild kunt
kopen, bereiden, voelen, ontdekken,
aanraken, ruiken en proeven.

@dewildeslager Nieuwe Kerkhof 10
Groningen
/dewildeslager Tel +316 23 88 5232
/dewildeslager www.dewildeslager.nl

BROODJESHUIS
CROSSROADS
Kerklaan 66 (t.o. de Coop supermarkt)
Geopend di t/m zat 11.00-17.00

Vergaderlunch, Broodjes online bestellen.
Complete menulijst en informatie kijk op:
WWW.broodjegroningen.nl

Trage Mac? iPhone vol?
Synchronisatie problemen?

**DOCTOR
APPLE**

0615281178
doctor-apple.nl

f t i
/DoctorApple050

de BRES
19 85
CAFE • BILJART
NO MORE, NO LESS

IEDERE DAG OPEN VANAF 16:00
HOEK KERKLAAN - GRACHTSTRAAT
WWW.CAFEDEBRES.NL
FACEBOOK.COM/CAFEDEBRES
INSTAGRAM.COM/CAFEDEBRES
CAFEDEBRES@GMAIL.COM

Titia de Groot
sensi-therapie

- begeleiding hoogsensitiviteit
- stress vermindering
- energetisch werk
- bewustwording
- voedingsadvies

en nog veel meer

Info@praktijkderozentuin.nl
praktijkderozentuin.nl
06-17625974
Koninginnelaan 97a, Groningen

BN

**COLOFON | BESTUUR
BUURTVERENIGING**

Voorzitter: Gerard van de Poll
Secretaris: Léon Dirrix
Penningmeester: Gerard van de Poll
Leden: Els Lugthart | Gerjan Kelder |
Han Dekker | Mariska van Meerwijk | Rowan Meijer
Email: bestuur@noorderplantsoen.nl
Telefoon: (050) 5713523
Postadres: Prinsesseweg 44-1
9717 BK Groningen
Rekeningnr: NL43TRIO0197898858

REDACTIE BUURTKRANT/WEBSITE

Tanja de Haan | Léon Dirrix
Rieke Doornbos | Elles Veldhuis
Medewerker: Evelien van den Bos
Email: redactie@noorderplantsoen.nl
Website: www.noorderplantsoen.nl

VORMGEVING
Elles Ontwerpt [Elles Veldhuis]
Telefoon: 06 55 97 73 82

CARTOONS
Gabor Lodi sr.

**BUURTKRANT DRUK &
VERSPREIDING**
CopyRight! | Kerklaan 49-51 | (050) 5714666

HANDIGE NUMMERS:
Brandweerkazerne Sontweg: 088 162 5000 |
fietswraak of weesfiets melden: 14 050 (verkort
nummer gemeente) | Gratis juridisch advies:
juridischloket.nl/contact/groningen of 0900 8020
| Gratis juridisch advies (Rechtenstudenten RUG):
hetjuridischspreekuur.nl | Maatschappelijk vrij-
willigers humanitas.nl/afdeling/groningen_stad |
Overlast melden: 0900-8844 | Storing ondergrondse
container: (050) 367 1000 | Whatsapp Gemeente
Groningen: 06-128 23 973 | Wijkagent Agnes
Groenhagen: 0900-8844

oud PAPIER
gemeente.groningen.nl/afvalwijzer/groningen

Deadline voor de volgende buurtkrant is 13 februari 2022

WWW **WWW.NOORDERPLANTSOEN.NL**

04 VOORWOORD
05 VAN DE VOORZITTER
06 BLADBLAZERBLUES
07 DUURSMA DIGITAAL
09 HUISDIER IN DE BUURT
11 ZAKEN ZIJN ZAKEN
12 KERSTVERHAAL
15 EVEN VOORSTELLEN
16 MIEN TOENTJE
18 TOEN EN NU
19 KUNST VAN HET MAKEN
20 GROENSTE BUURT
23 BUURTGENOOT
24 PLANTSOENPUZZEL
25 KEUTERS COLUMN
26 VRIJWILLEGER VAN HET KWARTAAL
27 PASSANTEN IN HET PLANTSOEN
29 TIRAK THAI
30 VONDSTEN UIT DE VIJVER
31 ACHTER DE VOORDEUR
32 NIEUWJAARSWENS REDACTIE

04
11
15
26
29

Voorkaart foto foto: Gerolf Visscher

Voorwoord

Verhuisd

Helaas, helaas, ik ben verhuisd uit de Tuinbouwstraat en dus ben ik (al twee nummers) geen lid meer van de meest felbegeerde club van de Stad: Bewoners Van De Noorderplantsoenbuurt.

En daarom stop ik helaas als redactielid. Mij werd daarom gevraagd om het voorwoord te schrijven. Je zou kunnen zeggen dat het voor mij meer om een nawoord gaat. Twee jaar heb ik mogen vergaderen met Elles, Léon en Tanja, wat gegarandeerd een gezellige avond betekende: met koffie en thee en allerlei chocolaatjes werkten we de vaste rubrieken af, afgewisseld met geouwehoer over nieuwe rubrieken die het nooit gehaald hebben of bijzondere anekdotes van alle mensen die je spreekt tijdens het maken van zo'n nummer. Want als redactielid kom je nog eens ergens!

Vooraf de rubriek Huisdier in de Buurt was ontzettend leuk om te doen. Als groot dierenliefhebber-zonder-dier kwam ik toch nog eens in aanraking met een aantal honden en katten. Wist u, trouwe lezer, dat één huisdier is uitgesloten van deze rubriek door onze hardwerkende vormgeefster Elles? Waarschijnlijk is het woord zélf al een trigger, dus laat ik het zo zeggen: wegens arachnofobie is een zeker achtpotig schepsel niet toegestaan in de krant. Elles blijft hiervan geen foto's te bewerken.

Nog iets dat misschien grappig is om te vermelden: sinds een paar nummers hebben we de nieuwe rubriek Student in de Buurt. Maar in onze buurt heb ik in twee jaar tijd nauwelijks mensen leren kennen, laat staan studenten. Behalve... mijn huisgenoten. Dus de afgelopen drie nummers hebben twee huisgenoten én degene die mijn kamer heeft overgenomen de rubriek gesierd!

Maar dat laatste puntje, daar wil ik het toch nog even over hebben. Tijdens mijn verhuizing naar de koopwoning in de Oosterparkwijk kwamen allerlei burens langs om zich even voor te stellen. Hartstikke gezellig en ik ken nu een heleboel mensen. Als ik om een klopboor verlegen zit weet ik waar ik moet zijn. Maar wat een contrast met mijn oude straat! Daar kende ik dus niemand en hoewel ik regelmatig op straat te vinden was, al tuinierend in de geveltuin, had ik zelden aanspraak. Waardoor komt dat toch?

Ik ben als introvert ook niet de meest spontane persoon en misschien zat ik wel te veel met mijn hoofd tussen de bladen van mijn enorme stokrozen om echt benaderbaar te zijn. Toch hoop ik dat de mensen die zich aangesproken voelen een praatje gaan maken als ze weer een jongedame of -man met verhuisdozen zien sjouwen. Niet elke student geeft overlast; sommige studenten willen graag tuinstekjes met u uitruilen. Of hebben sleutel 15 liggen. Spreek ze aan en kom erachter!

Rieke Doornbos

Van de voorzitter

We waren zo goed bezig om de bestuurszaken weer op te pakken, we vergaderden weer prettig fysiek en konden ons voorbereiden op een bewonersbijeenkomst. Nu gelden er weer allerlei beperkingen, jammer maar begrijpelijk.

Het bestuur kampt nog steeds met een tekort aan menskracht. Dat staat het aanpakken van activiteiten in de weg. Met weinig mensen kun je nu eenmaal minder doen. Daarom blijf ik via deze weg een oproep doen om het bestuur te versterken. We overleggen meestal één keer per 4 à 5 weken en overleggen op een duidelijke en ook prettige manier met elkaar. Uitgangspunt is dat de buurt belangrijk voor je is en dat je je daar hard voor wilt maken. We hopen op buurtbewoners die zich hierdoor aangesproken voelen. Wees van harte welkom!

Gerjan Kelder is sinds januari 2020 bestuurslid en vertrekt begin volgend jaar per 1 januari 2022 uit het bestuur. Ze hebben hun mooie, maar kleine huis ingeruild voor een grotere in een andere wijk. Langs deze weg dankt het bestuur Gerjan voor zijn inzet en wenst hem en zijn gezin het allerbeste toe in hun nieuwe woonomgeving.

Bewonersbijeenkomst

Op woensdag 20 oktober was er sinds anderhalf jaar weer een fysieke bewonersbijeenkomst. Het belangrijkste onderwerp was het Noorderplantsoen. Verder heeft opbouwwerker van het WIJ-team Afsaneh Moghadam zich aan de buurt voorgesteld. Zij vertelde over haar bezigheden en dat zij ingeschakeld kan worden voor problemen in de straat of bij moeilijke thuissituaties.

Over de problemen rond het Noorderplantsoen is levendig gediscussieerd.

Noorderplantsoen

De problematiek van het Noorderplantsoen gaat over het kunnen functioneren van de Parkcommissie (PcN). De Parkcommissie is een adviesorgaan voor de gemeente over beheerszaken, zoals onderhoud en inrichting, en over evenementen in het plantsoen, met name Noorderzon. De leden van de PcN komen uit de omliggende buurten en uit de milieu- en natuursector. De laatste jaren heeft de PcN vele adviezen uitgebracht (stop barbecueën) en maakt ze zich zorgen over de overbevolking in de zomer bij warme dagen. Er is sprake van een afwegen van belangen; aan de ene kant het gebruik van het park en aan de andere kant de ecologische waarde. Het gebruik van het plantsoen is de laatste 10 jaar sterk veranderd en grote groepen mensen zien het als buitenruimte. Zeer begrijpelijk; je zult maar op een kleine en warme kamer wonen, dan wil je graag naar buiten en het liefst in de buurt.

Toch moet je je afvragen of het Noorderplantsoen deze drukte wel aan kan. De gemeente moet voortdurend veel mensen en materieel inzetten om het park weer schoon te krijgen. Het veranderen van het gebruik vraagt een verandering van het beheer.

Terug naar de PcN. De adviezen van de PcN aan de gemeente werden te vaak niet opgevolgd of afgewezen zonder uitleg. Frustrerend voor 4 van de 7 leden, die zijn dan ook opgestapt. De parkcommissie bestaat nu nog uit 3 leden en een onafhankelijke voorzitter.

De 3 omliggende buurten hebben de koppen bij elkaar gestoken en gaan samen met de gemeente proberen de PcN nieuw leven in te blazen. Mogelijk dat de afspraken tussen de PcN en de gemeente opnieuw vastgesteld moeten worden. We hopen op een goed vervolg van de Parkcommissie.



Buurtkrant

Vanaf deze plek wil ik de redactie van de buurtkrant graag in het zonnetje zetten. De krant ziet er altijd erg verzorgd uit en de interviews zijn leuk om te lezen en toegesneden op het wel en wee van de buurt. Dank redactie.

Nieuwjaarsbijeenkomst

Helaas kan ook dit jaar de nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgaan. De ontwikkelingen rond COVID-19 zijn te onduidelijk om iets te organiseren. We hopen maar op het jaar 2023. Jammer!

Het bestuur wenst alle bewoners een goede kerst en een goede jaarwisseling toe.

Gerard van de Poll



Bladblazerblues

Met het verkleuren van de bladeren verschijnen er overal paddenstoelen. Vruchtlichamen van wijdvertakte schimmeldraden die onzichtbaar onder de grond of achter boomschors leven.

Fascinerend en intrigerend, soms eetbaar, maar soms ook herauten van een naderende dood: als er fluweelpootjes en oesterzwammen op een boomstam verschijnen is deze vaak onherstelbaar aangetast. Zo ook bij de sprookjesboom, de monumentale witte paardenkastanje op de hoek van de Leliesingel/Kerklaan. Geplant in 1909, gesneuveld in 2021. Op die plek zal er binnenkort een Anna Paulownaboom worden geplant, een geschenk van het bestuur van de Noorderzon.

Het is een prachtige herfst. Op de overgebleven stronk van de geveld kastanjeboom hebben parse korstzwammen, meniezwammen en fluweelpootjes nu vrij spel. Een paar meter verder op de helling staan drie zwarte berken, in de volksmond de Zwarte Weduwen genoemd. Deze helling, tegenover eetcafé Lambik, is een mycologisch paradijsje. Er groeien dit jaar bijzonder veel soorten paddenstoelen: de tranende franjehoed, sombere honingzwam, berkenboleet, krulzoom, fopzwam, glimmerinkzwam, roze berkenrussula, vliegenzwam en het plooirokje.

Dagelijks lig ik met mijn camera tussen de herfstbladeren om vast te leggen hoe deze sprookjesachtige vruchtlichamen, pronkjuweeltjes van dit hele kleine stukje aarde, zich in al hun broze schoonheid onvouwen.

Vandaag is het een stralende herfstdag. Al van grote afstand hoor ik het kabaal van die vermaledijde benzi-nebladblazers. Tot mijn schrik zie ik dat de heuvel wordt belaagd door de mannen in oranje pakken. Als terminators uit Squid Game rukken ze dreigend in slagorde op, hun luidruchtig wapentuig vervaarlijk op heuphoogte heen en weer zwaaiend. Typisch mannenwerk. Vrouwen zie je dit niet doen. Door mijn verrekijker zie ik het hoedje van het unieke exemplaar van de berkenboleet al als hulpeloos slachtoffer door de lucht zeilen. Haastig rep ik mij naar boven. Gelukkig, ze zijn nog niet aan de kolonie vliegenzwammen toegekomen. Wijdbeens neem ik tussen de drie Zwarte Weduwen positie in om deze schoonheden van het geslacht der amanieten met lijf en leden te



Tekst en foto's: Ana Buren

beschermen; schreeuwend, zwaaiend, gebarend en wijzend naar deze prachtige groep zwammen. Een van de mannen met oorbeschermers kijkt mij met een lege blik aan en maakt een ongeveer gebaar waarvan ik hoop dat het betekent dat hij deze kolonie zal sparen. Als er nog twee terminators boven de heuvelrand opdoemen, gevolgd door een strijdwagen met ronkende motor, zinkt de moed mij in de schoenen en sla ik laf op de vlucht.

Een uur later ga ik toch maar even beschroomd op het slagveld kijken. Het is er stil. De mannen zijn weg, de dampen opgetrokken. Het hele kleine stukje aarde tussen de drie Zwarte Weduwen is gespaard gebleven. Ik voel mij een held. Dat hebben ze toch maar mooi aan mij te danken. De vliegenzwammen zijn ontsnapt aan het geweld van de kabaalmachines en staan nog frank en fier te pronken in al hun rood met witgespikkelde glorie.

De helling ernaast ziet er spic en span uit, schoongeveegd als na een charge van een bataljon van de Mobiele Eenheid. Geen onvertogen blaadje meer en de paddenstoelen weggeblazen of vermorzeld. De tranende franjehoed, sombere honingzwam, berkenboleet, krulzoom, fopzwam, glimmerinkzwam, roze berkenrussula en het plooirokje hebben het loodje gelegd.

Gelukkig hebben we de foto's nog.

www.anaburen.nl/noorderplantsoen/plaatjes/paddenstoelen/



Jarno Duursma bericht op deze plek over de wereld van artificial intelligence, blockchain en andere techtrends. Jarno is trendwatcher, auteur en spreker. En ook bewoner van de Noorderplantsoenbuurt.

Duursma digitaal [11]

QR-code

Wat zijn er veel discussies over vaccinaties, besmettingen, mRNA en ic-capaciteit. En zoals jullie weten: ik kijk voornamelijk door de bril van technologie naar de huidige situatie. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat ik in mijn donkerste nachtelijke gedachten, net voor het slapen gaan, mij wel eens zorgen maak over de QR-code zoals die enige tijd geleden geïntroduceerd is als toelatingsbewijs.

Tijdens de coronapandemie is er namelijk een infrastructuur gecreëerd met behulp van QR-codes, controle apps, smartphones en mobiele connectiviteit om mensen de toegang tot de dierentuin, theater, restaurant, sport-schoon, yogales, buurthuis, café, school, trein of pretpark te kunnen ontzeggen. Misschien komt daar in de toekomst wel of geen toegang tot het kantoor, werkplek, ziekenhuis, hogeschool of universiteit bij. Even los van wat je daar inhoudelijk van vindt: de QR-code maakt het technisch allemaal mogelijk.

Met de QR-code en rommelige wetgeving heeft de huidige regering een grote mate van regie gekregen over het mengpaneel van ons eigen leven. Wetten worden aan de lopende band aangepast om de nieuwe toepassingen van de QR-code mogelijk te maken.

In mijn donkere, nachtelijke (en hopelijk schromelijk overdreven) gedachten zie ik een scenario waarin de regering de criteria voor een groen of rood vinkje in je app naar eigen goeddunken tot in lengte van dagen kan aanpassen, zonder dat de Tweede Kamer of de rechterlijke macht daartegen nog weerstand kan bieden. Een scenario dat in een onheilspellende sciencefictionfilm niet zou misstaan.

En het gevaar is nu ook dat we ons blindstaren op de QR-code en niet meer kijken naar andere oplossingen. Zoals het naleven van de basisregels, het ontwerpen

van een 'deltaplan voor de zorgcapaciteit 2021-2026' of nadruk leggen op het belang van een gezonde maatschappij (met meer aandacht voor gezonde voeding en lichaamsgewicht).

Op zich ben ik helemaal niet pertinent tegen het gebruik van QR-codes. Want het zou ook anders ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld niet als vaccinatiepasje maar als bewijs van een recente negatieve test. En dat zeg ik overigens als gevaccineerde medeburger. Gelijke monniken, gelijke kappen. Maar dan natuurlijk wel met de uitdrukkelijke juridische onderbouwing dat de QR-code tijdelijk is.

Ik zou wensen dat we ons iedere dag afvragen of de QR-code nog nuttig is, goed wordt ingezet en als middel niet erger wordt dan de kwaal. Dat we steeds met de ogen van voor december 2019 kijken naar de huidige tijd. Zodat we scherp voor ogen houden hoe de wereld er toen uitzag, wat we in de tussentijd hebben verloren, maar waar we als het goed is ook naar terug willen keren.



Cartoon: Gabor sr.



GLASMEESTERS

Ga voor éxtra duurzaam met ECLAZ ONE glas.

10% betere isolatie ten opzichte van normaal HR++ glas.

Ontvang meer informatie.
www.glas-meesters.nl



RIJWIELHUIS
LUUK WESTERKAMP

Voor al uw nieuwe fietsen
gebruikte fietsen
onderdelen
reparaties
goed advies



GAZELLE

Moesstraat 52 9717 JX Groningen
tel. (050) 571 33 47

Ook adverteren in de buurtkrant?

Tarieven voor bedrijven gevestigd in de buurt:

Bij adverteren in 1 buurtkrant per jaar: € 9,00
Bij adverteren in 2 buurtkranten per jaar: € 8,00
Bij adverteren in 3/4 buurtkranten per jaar: € 6,50

Prijzen zijn per blokje. 1 blokje is 1/21 A4.

Voor adverteerders buiten Noorderplantsoenbuurt:
€ 1,- per blokje extra per editie buurtkrant.

Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl voor een overzicht van de juiste advertentiematen.

06 239 439 34



info@kidvanhees.nl



ONS AANBOD:

- PERSONAL TRAINING
- EMS
- SMALL GROUP TRAINING
- GROEPSLESSEN
- FLEXIBELE ABONNEMENTEN
- MYBODY ANALYSE
- VOEDINGSADVIES

PROEFMAAND: GRATIS GROEPSLESSEN
INTRODUCTIE PT: 3 SESSIES VOOR €45
INTRODUCTIE EMS: 3 SESSIES VOOR €25

WWW.MYGYMGRONINGEN.NL // INFO@MYGYMGRONINGEN.NL //

AKKERSTRAAT 97A, 9717KZ GRONINGEN // 0645839477



HUISDIER IN DE BUURT [7]



Eline en Vincent wonen in de Selwerderstraat met hun twee kinderen en twee katten. De laatste twee waren het subject van de meest recente editie van 'Huisdier in de Buurt'!

Eline is haar hele leven al rondom katten geweest. Als Baby was er Vlekje en toen ze in Vlagtwedde woonde had ze wel vijf katten, plus honden en wat schapen. Deze katten hadden minder voor de hand liggende namen, zoals Appel en Chocola. De poezen die ze nu heeft heten Lynn en Sukha; mooie namen voor mooie katten.

Lynn – Toen Eline Lynn kreeg was ze bezig in een biografie van Lynn Hill, een pionierende sportvrouw op het gebied van sportklimmen (waar Eline zelf ook aan deed). Het boek was zo inspirerend dat Lynn vernoemd werd. En niet geheel onterecht, want de moeder van poes Lynn kwam uit de Pyreneeën! Lynn is van de twee het meest ingetogen, ze zoekt de gezelligheid graag op maar geniet dan van een afstandje. Ze is zeker geen schootkat. Buiten vermaakt ze zich door verlekkerd naar vogels te loeren, binnen biedt een afgeknipte kaardebol vermaak (een kattenpoot is gauw gevuld). Als je haar ziet rennen door de woonkamer zou je zeker niet zeggen dat ze al 13 jaar is. Een aparte eigenschap van Lynn is dat ze weigert het kattenluik te gebruiken, en dat ze drinkt door haar pootje ergens in te dopen en dat af te likken.

Sukha – toen ze acht à negen weken oud was werd Sukha de nieuwe poes van Eline en Vincent. De naam is Sanskriet voor 'vreugde', wat Eline een heel toepasselijke naam voor haar vindt. Sukha is een echte knuffelkat die graag op schoot springt

(zelfs bij ondergetekende) en zich het liefst door de hele buurt laat aaien. Dat ze daarbij languit op straat gaat liggen heeft haar bij Eline de gekscherende bijnaam 'buurtslet' opgeleverd. Lynn was in de eerste instantie wat afstandelijk richting Sukha, maar zij was zo onbevagen en lief richting haar, dat Lynn uiteindelijk wat meer uit haar schulp kwam.

Toen Eline en Vincent net verhuisd waren naar hun huidige straat, was Sukha behoorlijk de weg kwijt (letterlijk). Waar ze eerst in een grote besloten tuin kon rondlopen, was het nu een hele wijk en dat zorgde voor wat verwarring. Ondanks het ophangen van posters en advertenties op internet bleef ze twee weken lang onvindbaar; Eline had de hoop eigenlijk al opgegeven. Totdat ze tijdens een weekend op Terschelling ineens werd gebeld dat Sukha was gevonden! Vincent vult vanuit de woonkamer aan dat dat waarschijnlijk via de Dierenambulance is gelopen, die haar chip hebben kunnen uitlezen. Uiteindelijk werd ze helemaal in de Professorenbuurt teruggevonden waar ze in een gemetselde plantenbak schuilde tegen de regen. Ze was enorm vermagerd, maar daar is ze gelukkig helemaal bovenop gekomen!

	Lynn	Sukha
Geboren	Ruischerbrug, 2008	Uithuizen, 2014
Vacht	schildpad	cypers
Schootkat	✗	✓
Vernoemd?	✓	✗
Gebruikt kattenluik	✗	✓
Drinkt als een normale kat	✗	✓
Graag in de vensterbank	✓	✓

Tekst: Rieke Doorenbos | Foto's: eigen archief

Voor een verzorgd kapsel



Nw. Ebbingestraat 153
Groningen
t.o. Noorderplantsoen
Ook volgens afspraak
Telefoon (050) 573 12 61



Spelenderwijs leren pianospelen

Pianoles en improvisatiespel voor alle leeftijden:
Op ontspannen en creatieve wijze les volgen,
in dialoog met jouw vragen en muziekinteresse.

Bij ervaren docent en pianist/ improvisator:
Verlengde Grachtstraat 33 • 06-13 56 92 87

PIANOLESOOPMAATGRONINGEN.NL • COERTHUIJSMAN@GMAIL.COM

Meubelmakerij de Vijf Zinnen

- ruim 30 jaar ervaring
- meubels, keukens, kastenwanden etc.
- allerlei houtsoorten zoals kersen, eiken, esdoorn etc.
- redelijke prijs

Paul Stoffels
Selwerderdwarstraat 18
Tel: 050-318 22 34
E-mail: tompauline@planet.nl

Schildersbedrijf G.S. Scheffer



Nieuwe Ebbingestraat 36A
9712 NL Groningen
050 31112340
06 54 79 50 59
info@schilderscheffer.nl
www.schilderscheffer.nl

Uw pand is het uitkijkgordijn dat ik afneem



Samen met de naasten
merken aan een waardig
sikkel en beredigend afscheid.
Uitvaartbegeleiding
Ida Terluin

Koninginnelaan 35 | 9717 BN Groningen
06 42 92 00 12 | terluinuitvaart.nl

Massagepraktijk Groningen



Bij Massagepraktijk Groningen
kunt u, op afspraak, terecht voor:

klassieke massage
sportmassage
stoelshiatsu
stretching
kinesio taping

Voor een afspraak of meer informatie
kunt u contact opnemen met:
John Molenaar
gediplomeerd sport- en stoelmasseur

06 - 54654770

info@massagepraktijkgroningen.nl

www.massagepraktijkgroningen.nl

praktijkadres:
Tuinbouwstraat 166
GRONINGEN

studentenkorting op vertoon van collegekaart



John Otto

Kerklaan 57
9717 HB Groningen

Tel: 06-20978190

e-mail: jhotto@home.nl

- **Elektra**
- **Loodgieter**
- **Koper- en zinkwerken**

Cafetaria "Kerklaan"



Het adres voor uw friet, snacks, (stok)broodjes, (soft)ijjs en Milkshakes
Daarnaast hebben we een ruim aanbod aan menu's. Probeer ook eens
onze zelfgemaakte eierbal, hamburger, kipsaté of gehaktbal!

U bent van harte welkom en we zien u graag terug!

Fung Luk en Cuiwei Ji

Kerklaan 5, 9717 HA Groningen, 050-8507428 | Openingstijden:
ma 16:00-22:30 . di t/m vrij 12:00-23:00 . za 14:00-23:00 . zo 14:00-22:30

Carla van der Burg Uitvaartverzorging



T 050 318 66 36
www.carlavandenburg.nl
www.kinderuitvaart-groningen.nl

Samen Zorgvuldig Passend



Zaken zijn zaken

De Markies is terug van weggeweest

Benjamin Kappers vervult zijn droom

De bedrijvigheid is terug in het hoekpand dat getooid is met stijlvolle markiezen. Ik word begroet door de stralende kersverse nieuwe eigenaar, Benjamin Kappers. Restaurant De Markies is 'back in town' als dinercafé.

"De eerste week na de opening op 31 oktober was top. Op de vrijdagavond zelfs volle bak. Meer hadden we ook niet gewild. Alles is nieuw en je bent nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. Dan is het fijn dat je niet in volle hectiek opstart." Benjamin komt uit de buurt van Zwolle en studeerde Facility Management. Vanaf het begin werkte hij in de horeca, onder andere bij Schuitendiep en Voilà. Dat beviel zo goed, dat hij toen al dacht aan zijn eigen zaak.

Roze en zilver

"Opeens deed deze kans zich voor. Dan moet je niet wachten. Ik ben vaak met mijn vriendin langsgelopen en heb rondgekeken. Dacht meteen, dit is toch wel erg leuk, vooral ook de buurt. Toen heb ik het in een paar dagen beslist." De maand september heeft hij gebruikt om de inrichting van het pand onder handen te nemen. Van roze met zilver is het interieur veranderd in een stijlvolle inrichting, waarin vintage en modern zijn gecombineerd met diverse mooie elementen en details.

Frans basis

"Ik heb geen verleden met De Markies. Wel heb ik de vroegere eigenaren gesproken en die vonden het fijn dat de naam weer terugkeert. En de filosofie die wij hanteren, komt ook aardig overeen met het restaurant van weleer. Een klassieke Franse basis met internationale en vooral mediterrane invloeden. Zo maak ik gebruik van een plek en een herinnering die herkenbaar is voor velen", antwoordt Benjamin met een glimlach. "Inclusief een hoog verwachtingspatroon, dat veel mensen zullen hebben. Dat maakt me wel wat zenuwachtig, maar is ook een mooie uitdaging."

Genieten

Naast een à la carte kaart, heeft De Markies ook een menu met twee, drie, vier of vijf gangen. Het menu wisselt om de drie weken en de à la carte kaart varieert met de seizoenen. En als een gerecht niet goed loopt, dan wordt het gewisseld voor een ander gerecht. Benjamin: "Het gaat mij en mijn chefkok Pelle Beekman om goed bereide en smaakvolle gerechten. En natuurlijk echte gastvrijheid. Het mooie is dat je hier ook terecht kunt voor een goed glas wijn, een lekker biertje, maar ook voor creatieve, alcoholvrije opties. Een etentje met het hele gezin of gezellig samen borrelen. Of gewoon lekker in het zonnetje op een van de mooiste terrassen van de stad."

www.demarkiesgroningen.nl
www.facebook.com/markiesgroningen
www.instagram.com/markiesgroningen/

Tekst en foto: Léon Dirinx

Kerstverhaal

Groener kon ons samenzijn niet zijn

Op de kruising stonden vuurkorven en buren laafden zich aan de warmte. Buurvrouw kwam net naar buiten met de warme chocolademelk en haar geliefde viervoeter droeg de kruik met rum om z'n hals.

'Waar is de slagroom?' vroeg ik haar terwijl ik m'n fiets parkeerde. 'Haa buum. Die brengt je vriendin zometeen,' riep ze terug. 'Ik kom eraan!' riep ik. Eerst even thuiskomen om m'n rugzak van de dag weg te zetten.

'Heb je hulp nodig?' vroeg ik m'n vriendin en begroette haar met een zoen.

'Neuh, neuh, alles is geregeld. Ga je mee?'

'Ja leuk.'

'Foske rent buiten rond of wordt op een slee voortgetrokken door de sneeuw. Neem jij die twee stoelen mee, dan ga ik alvast', zei ze en ze liep de voordeur uit.

Goh, iedereen was enthousiast geweest toen het idee van een kerstfeestje ter sprake kwam. Maar dat er ook daadwerkelijk een vervolg aan werd gegeven had ik niet verwacht. Sinds kort hing er een buurtprikbord aan 't begin van onze straat en dat viel in de smaak. 'Alleen voor leuke ideeën' had er boven gestaan.

Wie het bord had geplaatst, geen idee, maar het werkte. Oproepjes over gemiste katten of aanbiedingen voor tweedehands onkruid werden keurig verwijderd door buurtgenoten en bij de Coop opgehangen. De boodschap werd begrepen en zodoende hing er af een toe een mop, een raadsel of ludiek idee voor de buurt. De tekening van onze driejarige Foske konden de meeste buren ook waarden.

Het prikbord werd een trekpleister, een hangplek als het ware. De koffieautomaat van de buurt. De nabij geplaatste picknicktafel van buurman nodigde daar ook toe uit met z'n gezellige verlichting. Het bord verenigde ons op ongedwongen wijze. Zeker, de doerakken van de nacht lieten 't bord niet ongemoeid, maar na verloop van tijd was de nieuwigheid er wel af.

Op een goeie dag had er een kaartje geprikt op het prikbord, met de vraag: 'Zullen we een kerstfeestje organiseren?'

Nou, wat een koddig idee was dat. Alleraardigst werd erover gesproken aan de picknicktafel. Mogelijkheden en data werden uitgewisseld en zo gebeurde het dat ik het huis uitliep met een zak oliebollen en twee stoelen in mijn hand om m'n buren te vergezellen. De winterse kou woei af en toe om je oren, maar het vuur vervaagde z'n invloed.

Nu moet ik u bekennen dat ik geen man van grote verhalen ben en alle buren amper ken. Mijn vriendin en dochter daarentegen, die zijn iedereen graag genegen. Een glimlach hier, een warme groet daar. Voor hen ligt de rode loper klaar. Daar stond ik met mijn chocolademelk warm, met observerende blik en gezelschap-arm. Zeker schetste ik een kleurig beeld, over de buurt en hoe 't sociaal is verdeeld. De waarheid is dat ik naar deze samenhangigheid verlangde en dolblij was dat iedereen m'n idee omarmde. Ja, mocht 't u niet duidelijk zijn. 't Grote kerstwonder ligt in ons samenzijn. Dat we hier samen staan op straat, dat is hoe 't mij 't liefste vergaat.

'Ha buurman!' Buurvrouw sloeg mij zowat de chocolademelk uit de handen.

'Moi, wat mooi dat je er bent.'

'Ja, eindelijk een keer tijd voor die lang beloofde borrel.'

'Zo is't. Proost!' zei ze en ik tikte mijn emaille beker tegen haar mok glühwein aan.

'Aan de warme choco?' vervolgde ze ons gesprek.

'Met een tik berenburg,' verklapte ik haar. 'Maar verder geen ruchtbaarheid aan geven, ik heb bereikbaarheidsdienst.'

'Oh. Wat is je nummer? Hang ik hem op het prikbord,' grijnsde ze me toe.

'Ja ja, je bent er nog toe in staat ook na drie van die mokken.'

'Dat is zo, hier moet ik niet te veel van hebben. Maar even serieus, voor wie ben je bereikbaar?' 'Voor een cliënt die ik wekelijks begeleid, maar die nooit belt.'

'Aha. Nou ja, je kunt altijd zeggen dat je op de wc zat om te verantwoorden dat je 't gesprek miste.'

'Dat geeft me wel een half uur speling inderdaad,' antwoordde ik en buurvrouw lachte omdat ze dacht dat ik een grap maakte.

'Papa, papa, mag ik ook?' vroeg Foske en ze wees naar m'n beker.

'Jazeker,' zei ik. 'Daar staat mama' wees ik haar de richting.

'Die is niet zo warm als die van papa.'



M'n vriendin stond als een ware moeder Theresa chocolademelk uit te delen aan elk kind of volwassene die aan haar mouw trok. Als het aan mij had gelegen was het zelfservice geweest, maar zij bezat het geduld van een engel. Dat kwam mijn luiheid ten goede. Ik heb wel eens gedacht, als ik ooit een strandtent open, zou ik geen personeel in dienst hebben. Zelfservice, je redt je maar en waag het eens m'n vertrouwen te beschamen.

'Een strandtent?' vroeg buurvrouw.

'Huh, och, stond ik weer hardop te mijmeren. Ik mijmer mezelf ooit nog eens in de problemen.' Buuf zuchtte.

'Wat is ze ook een mooi wichie' liet ze zich ontvallen terwijl ze m'n dochter nakeek. 'Ik had jou niet ingeschat als een sentimenteel type' en ik keek haar glimlachend aan.

'Koester je momenten' sprak ze met afgewende blik.

'Hier zou ik wel aan kunnen wennen,' biechtte ik op. 'Zo samenzijn.'

'Ik denk dat hier 't spreekwoord over een goeie buur op is gebaseerd.'

'Dat vermoed ik ook.' Sippend aan onze drank stonden we er even bij stil.

'Hoe was je dag?' doorbrak ik de stilte.

'Druk, blij dat het weekend is.'

'Wat doe jij eigenlijk in het ziekenhuis?'

'Planningszaken, soms leuk, soms niet.'

'Aha. Zoals alles dus.'

'Eigenlijk wel ja, niets duurt eeuwig hé?'

'De zon en de maan?' poogde ik.

'Misschien stoppen die er ook een keer mee.'

'Papa, ik heb op,' en Foske duwde mij haar beker in de handen en rende weer weg.

'Bedankt?' keek ik haar verbaasd lachend na.

'Zo simpel kan 't afvalprobleem zijn,' lachte buurvrouw.

'Zal buurman P. nog komen? Die kan altijd goed met Foske.'

'Ik ken hem niet zo goed, ik weet dat hij vaak voor z'n huis zit.'

'Ja, het is een beste kerel. Houdt de boel mooi in de gaten en de buurt schoon,' sprak ik bewonderend over hem.

'Ik snap niet dat zo'n man geen grote schare fans voor z'n deur heeft staan.'

'Dat kan ik waarderen, zo'n held die zich volledig in de anonimiteit ophoudt.'

'Friese nuchterheid noemen we dat,' m'n vriendin sprak de woorden glunderend en gaf me een smok op de wang.

'Ja ja, als het over Friezen gaat meng jij je graag in 't gesprek,' begroette buurvrouw haar.

'Klopt,' glimlachte ze. 'Het siert een mens als hij een goeie daad doet om de goeie daad en niet om de beloning.'

'Wat een wijze vriendin heb jij' verbaasde buurvrouw zich. Ik knikte dankbaar.

'Wat drink jij? Ik haal.' Buurvrouw bekeek haar lege mok.

'Ach, ik gok op nog zo'n glühwein. Ik ontfutsel je nummer wel bij je vriendin.'

Met een grijns op haar gezicht richtte ze haar aandacht op m'n vriendin.

Potverdikke, ik zette één stap richting de ketels boven 't vuur en moest al een sneeuwbal ontwijken. Lange Doerak buurman kon het niet laten om een balletje op te werpen en bukte zich voor het maken van een tweede. Een andere buurman maakte van die gelegenheid gebruik om Doerak z'n bouwvakkerdecolleté vol te storten met losse sneeuw. Doerak kon er om lachen, maar besepte ook direct de natte gevolgen en dook z'n huis in voor vermoedelijk een droge onderboxer.

'Zeg, ik dacht dat jullie verhuisd waren,' vroeg ik aan Doerak z'n vriendin die nu voor moeder Theresa speelde.

'Nee we zagen ervan af. 't Gras lijkt ons hier in de Plantsoenbuurt toch groener.'

'Echt?'

Ze lachte. *'Nee, de overdracht is met een maand of twee.'* Beiden zwegen we even terwijl zij de mokken om en om bijvulde. Ik liet m'n flacon in m'n binnenzak zitten, keek om mij heen en zag groepjes buren waar gemoedelijkheid van het gezicht afstraalde. Een knik, een geheven hand, nog een sneeuwbal die gelukkig doel miste.

Groener kon het gras niet worden.

Alfons Pot



DeHuisfilosoof.nl

Vanuit jouw vraag, onrust of nieuwsgierigheid.



Zangles!

- * voor jong en oud
- * o.a. pop, jazz, lichte muziek
- * beginners en gevorderden
- * veilig zingen met spatschermen en veel frisse lucht
- * aan het mooie Noorderplantsoen



Meer informatie: www.isoldevanmeerwijk.nl/zangles

Elles ONTWERPT

Van buurtkrant tot website!

info@ellesontwerpt.nl
[t] 06 55 97 73 82

Kalverstraat 1 | Groningen



Even voorstellen

Afsaneh Moghadam:
Opbouwwerker in de
Noorderplantsoenbuurt

“Wie wil helpen een grofvuil- en tuinvuldag te organiseren? Meld je aan!”

Omdat ik de wijk ken, kan ik vaak met hulp van buurtbewoners tot een oplossing komen. Zo'n oplossing is dan duurzaam, een WMO-voorziening wordt ingezet zolang het nodig is.

Samen doen

“Wij als buurtopbouwsters hebben als doel het versterken van de leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid in de buurt. Mensen moeten zich prettig voelen en dat ondersteunen wij. Ik verken de wijk en ga met bewoners in gesprek. Zo leer ik wat er speelt. Nu is de Noorderplantsoenbuurt geen wijk met veel problemen. Dat is elders in de stad wel anders. Ik zit vol ideeën en ben creatief. Hiermee help ik; maar wat er moet gebeuren, moet van de mensen zelf komen. Het gaat om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport en culturele activiteiten. Een goed idee help ik mee verder uitwerken en uitvoeren. Zo heeft de buurt er baat bij en dat is goed voor de leefbaarheid. We zijn nu bijvoorbeeld samen bezig op het Nassaplein om de speelplekken daar aan te passen.”

Zij was te gast op de bewonersbijeenkomst op 20 oktober jongstleden in het buurtcentrum Oranjewijk. “Oorspronkelijk kom ik uit Iran. Vanaf '98 werk ik voor verschillende welzijnsorganisaties in de stad. Als buurtopbouwster bij WIJ Groningen in de Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt. Daarnaast ben ik WMO-consulent voor het centrum van de stad.” (red. de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, deze biedt hulp aan burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en ook deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij).

Combinatie is mooi

Afsaneh: “Buurtwerk is in elke wijk anders en vraagt daarom om een andere aanpak. Ik ben niet iemand die zegt we beginnen bij A en eindigen met Z. Want het is niet mijn aanpak, maar de aanpak van de mensen in de wijk. Daarom zoek ik ze op. Door mijn WMO-werk kom ik veel bij mensen over de vloer. De combinatie WMO en opbouwwerk is daarom zo mooi.

Als er vragen of ideeën zijn in de buurt om iets te organiseren, neem dan contact op met: afsaneh.moghadam@wij.groningen.nl. Om maar meteen een oproep te doen voor de Noorderplantsoenbuurt: *Wie wil helpen een grofvuil- en tuinvuldag te organiseren? Meld je aan!*

Tekst: Léon Dirix | Foto: eigen archief



HET VERSCHIL
TUSSEN WONEN EN
BUITENGEWOON
WONEN



Oranjesingel 10, Groningen
T (050) 3 600 600 • www.huisvangroningen.nl

Makelaar van Stad! (en iets daarbuiten)



Ook adverteren in de buurtkrant?

Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl voor een overzicht van de juiste advertentiematen.



Tonny van Leeuwenlaan 39
9731 KH Groningen
Telefoon (050) 314 41 70

Nu eerst een lesje geschiedenis om de hersenen op te warmen.



De winter is tuin-technisch een rustig jaargetijde. Er groeit en bloeit maar weinig, en soms is de grond zelfs bevroren zodat bijna elke vorm van tuinieren onmogelijk is. Laat het niet zover komen en stop deze maand nog de bollen in de grond! Nu eerst een lesje geschiedenis om de hersenen op te warmen.

Tulpomania

Carolus Clusius was de eerste directeur van de Leidse Hortus en heeft een belangrijke rol gehad in het verspreiden van bolgewassen in Nederland. In 1593 kreeg hij via via tulpenbollen van een Ottomaanse sultan in handen. Clusius kweekte ze op en in 1634 werden tulpen het onderwerp van hetgeen wel de eerste (beschreven) speculatiebubbel in de wereldgeschiedenis genoemd wordt: de tulpenmanie. De prijs van een tulpenbol steeg tot wel 6000 gulden (dit was de 'Semper Augustus'), terwijl het gemiddelde jaarinkomen op 150 gulden per jaar lag.

Börghbloumkes

Tulpen en andere bollen waren sterk in aanzien gestegen en zo kwamen ze vaak terecht op de plekken waar rijke mensen woonden: landgoederen en kastelen. Sommige bolgewassen hielden het ondanks hun mediterrane bloed vol in het Hollandse klimaat en verwilderden. Deze planten worden meestal stinzenplanten genoemd, naar het Friese stins (steenhuus). Stinzenplanten heten in Groningen ook wel börghbloumkes.

Ook de enorme populariteit van Engelse landschapstuinen in de 19e eeuw heeft ervoor gezorgd dat vele landgoederen tegenwoordig rijk zijn aan stinzenplanten. Deze tuinen hadden de 'wildernis' als inspiratie en daar hoorden uiteraard verwilderde planten en bloemen bij.



Het is december dus als u er snel bij bent kunt u nog prima bollen potten in de tuin.

Voorbeelden bolgewassen stinzenplant:

- Wilde narcis
- Holwortel
- Vingerhelmbloed
- Daslook
- Herfsttijloos
- Vogelmelk

Poten

Het is nog december dus als u er snel bij bent kunt u nog prima bollen potten in de tuin. Waarom zou u dat doen? Nou, ten eerste zijn krokusjes en sneeuwkllokjes voor de meeste mensen een teken dat de koude en donkere dagen tot een einde komen. Altijd leuk om die hoopvolle boodschap in uw eigen (gevel)tuin uit te dragen! Ten tweede zijn voorjaarsbollen ontzettend belangrijk voor de eerste insecten. Vanaf tien graden Celsius beginnen bijen weer te vliegen en vaak zijn bollen de eerste (en enige) planten die dan al bloeien. Na hun winterslaap zijn de arme dieren uitgehongerd en naarstig op zoek naar wat nectar. De beste soorten in dit opzicht zijn sneeuwkllokjes, winterakonieten, boeren- en grootbloemige krokusjes, sterhyacinten en sneeuwroem. Deze soorten bloeien in januari of februari al. Bloemen die een 'open structuur' hebben, waardoor bijen en andere insecten geen kostbare energie besteden aan het binnenklauteren van de bloem, zijn grootbloemige krokussen, oosterse anemonen, hyacinten, en sier- en Bulgaarse uien.

Maar let op: als u de bij echt wilt helpen is een biologische bol het allerbelangrijkst! De bloembollenindustrie gebruikt enorm veel bestrijdingsmiddelen, wat de ademhaling en het oriëntatievermogen van insecten kan bemoeilijken.

Bloembollen kunnen zowel in de volle grond als in een pot of bak op het balkon. Zorg wel dat de pot minimaal drie keer zo hoog is als de bol die erin gaat. Zorg voor een afwateringsgat onderin de pot en leg onderin een laagje hydrokorrels, grind of potscherven om te voorkomen dat de bollen gaan rotten. Te weinig water is echter ook niet goed.

Een vuistregel is dat je de bol drie keer zo diep plant als hij hoog is. Plant de bollen met de wortelkant naar onder. De bovenkant kan je herkennen door een puntje; die moet dus naar boven wijzen.



Potgrond is niet per se nodig, de plant haalt zijn voeding uit de bol. Gewone tuinaarde zou dus voldoende moeten zijn.

Lasagne 'bollenese'

Een leuke variatie is het potten van bloembollen in laagjes. Dit kan zowel in een pot als in de volle grond. Leg onderin de pot de bollen die later in het voorjaar starten, en daarboven nog één of twee lagen met soorten die eerder bloeien. Op deze manier kun je leuke kleurcombinaties maken!

Foto: Stinsenflora met sneeuwkllokje, boerenkrokus en winterakoniet, bij de Ennemaborg in Groningen



Toen en nu [2]

In 1884 werd de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl geopend. Toen is het station ook meteen gebouwd.

De Noorderstationsstraat stopte vroeger bij het Noorderstation. Aan de andere kant van het spoor lag de ijsbaan.



In 1972 werd het station gesloopt. Het spoor werd opgehoogd op een dijk. De Noorderstationsstraat kon toen onder het spoor door en was daardoor bereikbaar voor de nieuwe wijken.



Tekst en foto van nu: Janny Giezen

Kunst van het maken [16]

“Ik maak wat de ogen nodig hebben

Sinds eind augustus is het te zien in de zuidelijke ruimte van “Kunstprojecten Noorderstation”: een lichtspel van strakke kleurvlakken. Het is een kunstwerk van beeldend kunstenaar Aimée Terburg (1971). “Het ligt eigenlijk aan corona dat ik dit nu doe”, vertelt Aimée, die door de pandemie de ene na de andere expositie in binnen- en buitenland geannuleerd zag worden. “Ik had ineens meer tijd. En ik kon ervoor kiezen steeds in mijn eigen atelier te gaan zitten werken, maar ik kon beter de buurt in gaan. Dus dat ben ik gaan doen.”

En dat laatste was niet zonder gevolgen: Aimée ging aan de slag en vervolgens kwam van het één het ander. De voormalige trappenhuis van het Noorderstation zijn sinds 2008 in gebruik als projectruimtes voor kunstprojecten, onder auspiciën van onder meer Galerie Sign en stichting HaVik. Sinds 2016 was het in handen van HaVik en door allerlei omstandigheden werd er niet meer zo actief geëxposeerd en raakten de ruimtes in verval. Aimée trok op diverse plekken aan de bel en -lang verhaal kort- is nu behalve exposant ook programmeur van de projectruimtes. “Deze zomer heb ik de zuidelijke ruimte zelf opgeknapt, de andere moet nog.”

Aimée heeft als programmeur een strak plan voor ogen: “Ik wil hier graag verrassende kunst en projecten van in eerste instantie kunstenaars uit Groningen laten zien. Er zijn zoveel kunstenaars in de stad, alleen al in de Noorderplantsoenbuurt wonen er heel wat. Daarnaast komt de historie van het station aan bod. Daar-

over ben ik al in contact met Henk Welp, die zich hard maakt voor een dergelijk kunstproject. Het is hier zo’n mooie plek, daar kan heel veel uit de omliggende buurten samenkomen. Er was laatst een raamexpositie in de Tuinwijk. Ik wist het te laat, maar aan zulke initiatieven kunnen we hier ook aandacht besteden. Ik zou hier graag kunst meer zichtbaar maken en zichtbaar houden, zowel voor reizigers als de buurt. Zo denk ik er over om bijvoorbeeld scholen uit de omliggende wijken uit te nodigen. Ik ben blij dat we het nieuw leven kunnen inblazen en dat we de ruimtes op kunnen knappen. Het is zeker mede aan de Kunstraad Groningen en Art Indeed te danken dat dat mogelijk is.”

Murallarum heet het kunstwerk van Aimée dat momenteel te zien is. De kleuren op de muur lijken voortdurend te veranderen door de lichtspots die reeksen gekleurd licht het trappenhuis ‘inwerpen’. Het is vanuit alle perspectieven een aantrekkelijk schouwspel en het versterkt de bestaande lijnen en vormen in de ruimte. “Daar zijn de kleuren op ontworpen. Door het gekleurde licht veranderen die kleurenreflecties en daarmee het patroon. Zo zou dit werk trouwens ook heel mooi gebruikt kunnen worden in een natuurkundeles.”

Aimée werkte in de zomer aan het project en kent intussen de habitat en het bioritme van het Noorderstation. “In de vroege ochtend zag ik door het raam de voeten bungelen van de scholieren en forenzen, die op het plateau boven het raam zaten te wachten op de trein. Even later de ouderen die rond koffietijd bijeenkwamen voor het voormalig Café Noorderstation. Laatst was er een jongetje dat dacht dat ik hier woonde, waarschijnlijk omdat thuis de muren



Tekst: Tanja de Haan | Foto's: eigen archief

geschilderd werden”, lacht ze. “Ik voel me hier wel thuis, het scheelt misschien dat ik heel ‘treinpositief’ ben opgevoed.” Het café op het station is gesloten wegens een grootscheepse verbouwing. Aimée wacht waarschijnlijk met de eerste nieuwe exposities totdat het café weer open is. “Het is wel zo handig dat er wat voorzieningen zijn, zoals een toilet en stromend water, zowel voor de kunstenaars als de bezoekers.”

Het past Aimée perfect nu, deze combinatie van haar eigen kunstenaarschap en de programmeerwerkzaamheden. “Ik werk steeds situatiespecifieker. Je zou kunnen zeggen dat ik maak wat de ogen nodig hebben om beweging te ervaren op het platte vlak of in de ruimte.”

Meer over Aimée: www.aterburg.nl of instagram @aimeeterburg
Meer over de “Kunstprojecten Noorderstation”: <https://www.kpnst.nl> of instagram @kp_noorderstation

Deze keer maken we de werken van de Coöperatie Groenste Buurt zichtbaar voor de lezers, met een verkorte weerslag van het Werkplan 2022.

De Groenste Buurt bestaat uit 2 werklijnen. Aan de ene kant hebben we het Groenste Buurt Team – een vrijwilligers-team zonder officiële status, dat zich met acties, informatiebijeenkomsten en ambassadeurschap inzet voor het ‘vergroenen’ van de Noorderplantsoenbuurt. Het heeft een informele structuur, komt eens per maand bij elkaar om plannen te smeden (en is een goeie smoes om even gezellig bij elkaar te zitten met borrel of koppie thee, afhankelijk van corona-omstandigheden). Je hoeft geen lid te zijn van de coöperatie, hart voor de (groene) buurt is wat telt.

Aan de andere kant is er de Coöperatie Groenste Buurt. Een officieel orgaan met statuten en bestuur, een bankrekening (mét saldo!) en ledenvergaderingen. Je kunt voor € 10,- (meer mag ook) lid worden. Om te laten zien wat er zoal vanuit de Coöperatie plaatsvindt geven we je hierna een verkort overzicht van het werkplan voor het jaar 2022. We hopen je te inspireren om lid te worden van onze coöperatie (maar aansluiten bij het informele GB-team kan ook hoor!).

Doel

Het eerste doel van de Coöperatie is om de Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te maken en te houden door middel van energiebesparing, investeren in duurzame energieopwekking en -opslag in (de omgeving van) de buurt, het (doen) inkopen en/of (doen) leveren van duurzame energie, en het faciliteren van de levering van energie aan haar leden. Een tweede doel is het ‘vergroenen’ van de Noorderplantsoenbuurt en daarmee in brede zin bij te dragen aan de leefbaarheid van de buurt.

Sinds maart 2020 zijn we in de ban van het coronavirus COVID-19 waardoor een deel van de plannen niet of alleen in aangepaste vorm kunnen worden uitgevoerd. We moeten roeien met de riemen die we hebben. We gaan zoveel mogelijk online/digitaal.



Wijk Energie Plan (WEP)

Het Wijkenergieplan Noorderplantsoenbuurt dateert uit 2019 en dient als leidlijn voor onze activiteiten. Voortschrijdend inzicht vraagt om een herijking van het plan. Dat wordt begin 2022 opgepakt met een aantal buurtbewoners. (Bekijk het huidige WEP op onze website.)

Kennis delen

Er is veel kennis en ervaring in de buurt. We willen die kennis over verduurzaming in kaart brengen en delen met de buurt om daarmee vragen van bewoners te beantwoorden.

Communicatie

Naast webinars (in plaats van de thema-avonden), wordt de website zodanig ingericht dat eenvoudig kennis gevonden kan worden op het gebied van duurzaamheid, energietechnieken en financiering. Samen met Grunneger Power wordt de Groene Huizen-route gehouden. Hierbij kunnen stadjes kijken in de huizen van bewoners die al maatregelen hebben genomen om te verduurzamen (bijv. met warmtepomp, zonneboiler, zonnepaneel, isolatie, grasdak, volledig elektrisch) en horen wat de ervaringen met deze maatregelen zijn.

Tekst: Tis van der Wal

Techniek Team

Het GB Techniek Team is uitgebreid met vrijwilligers die al veel kennis hebben en deze willen opbouwen door middel van overleggen en trainingen. Goed opgeleide Energiecoaches geven in samenwerking met Grunneger Power hun adviezen aan onze bewoners.

Menukaart

Onze menukaart is een stappenplan dat in bijeenkomsten door de energie-ambassadeurs beschikbaar wordt gesteld aan de bewoners van onze buurt. Samen met de knowhow van de leden van de werkgroep van de Groenste Buurt worden bewoners doelgericht ondersteund bij de realisatie van het stappenplan.



Groenste Studentenhuis

Een van onze doelen is de studenten in onze buurt bewust maken van hun energieverbruik en hen aansporen tot duurzame gedragsverandering. We zoeken vrijwilligers voor de wedstrijd tussen studentenhuizen voor de titel Het Groenste Studentenhuis van de Noorderplantsoenbuurt.

Stroom via zonnepanelen

Het opwekken van zonne-energie op onze eigen daken blijft een belangrijk speerpunt. Daarom blijven we samen met Grunneger Power aan buurtgenoten vragen om zonnepanelen te plaatsen om hun eigen energieverbruik te verlagen. Samen met het project Zon Op Alle Daken (zie ook www.zonopalledaken.nl) willen we een pilot starten om zoveel mogelijk daken in de vorm van een coöperatie te gaan benutten voor het opwekken van stroom via zonnepanelen. De nieuwe postcoderoosregeling die in 2022 ingaat, maakt het allemaal eenvoudiger om dit in eigen beheer te doen.

Straat-ambassadeurs

We zoeken ambassadeurs die de zichtbaarheid van en het enthousiasme voor verduurzaming in de buurt vergroten. De Noorderplantsoenbuurt verdelen we in 6 tot 8 gebieden die een eigen energie-ambassadeur krijgen. Hier kunnen bewoners terecht met vragen over het CO2-neutraal maken van het gebied of van hun eigen huis. Te denken valt verder aan ‘energy-partys’ waarbij bewoners van vergelijkbare huizen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden die hun type huis biedt. Ervaringen kunnen worden uitgewisseld, samenwerkingen kunnen



ontstaan. Ook zullen de ambassadeurs zich bezighouden met bepaalde thema's, zoals de verschillende groepen bewoners (bijvoorbeeld studenten, huiseigenaren, jongvolwassenen) die onze buurt kent.

Leefbaarheid

De leefbaarheid van onze buurt en omgeving geven we vorm door promoten van het vergroenen van onze omgeving (geveltuinen en groene daken) en het minder belasten van het riool (regentonnen als buffer).

Ben je nieuwsgierig, geïnspireerd? Wil je meer weten? Mail ons dan: info@groenstebuurt.nl

Duurzame Huizendag Stad: drukte in de Groenste Buurt

Tijdens de Duurzame Huizendag 2021 openen maar liefst 15 bewoners, van Paddepoel-Noord tot aan Glimmen, de deur om hun duurzame woningen aan anderen te laten zien. Bewoners met woningen uit verschillende jaartallen én met verschillende aanpassingen of maatregelen deelden hun ervaringen met bezoekers van de dag. Grunneger Power organiseerde het evenement, coronaproof, waarbij bezoekers op afspraak en gespreid over de dag hun duurzame buurtgenoot bezochten om zich te laten bijpraten.



Dat er in onze Noorderplantsoenbuurt meer dan gemiddelde belangstelling voor duurzaamheid en energiebesparing is, was goed te merken: van de in totaal 120 aangeelde belangstellenden was ruim de helft afkomstig uit onze Groenste Buurt. Op onze facebook-pagina vind je een filmpje met terugblik. Een prima alternatief voor onze eigen Duurzame Huizenroute zoals we die al jaren hielden. Volgend jaar weer!

Het Groenste Buurt Team ijvert voor het vergroenen en verduurzamen van de Noorderplantsoenbuurt. Het team wordt gevormd door vrijwilligers, buurtbewoners met belangstelling voor ‘groen’ en ‘duurzaam’ in de breedste zin van het woord. We werken geregeld samen met de gemeente en lokale coöperaties. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: energiebesparing, groene beplanting in de straat, in de buurt of op het dak, duurzame acties, informatie en bewustwording.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de digitale nieuwsbrief; stuur een mail naar groenstebuurt@gmail.com en je ontvangt de volgende editie in je inbox. Wil je meedoen met het Groenste Buurt Team? Stuur een berichtje en we nemen contact met je op.

Volg ons op Facebook en Twitter en op de website www.groenstebuurt.nl

over ons



Volg ons ook op Facebook en Twitter



- & ruim assortiment
- & dagverse groente en fruit
- & ovenvers brood
- & goede aanbiedingen
- & biologische producten
- & lage prijzen

Coop Groningen
Kerklaan 75

Volg ons op Facebook!
Coop Kerklaan.

OP & TOP **coop**

Woonzorgcentrum De Ebbingepoort

Verzorgd door **tsn**
thuiszorg

- Een gezellig woonzorgcentrum aan de rand van de binnenstad nabij de winkels
- Complete zorg op maat
- Zorg en ondersteuning voor het welzijn ten behoeve van de zelfstandig wonende ouderen
- Wijkrestaurant voor 55+ (vers uit eigen keuken, 7 dagen per week!)
- Dagverzorging
- Kortdurende opname (voor als het thuis even niet meer gaat)

Kom gerust eens langs om te kijken of bel even voor een afspraak!

We zoeken weer enthousiaste vrijwilligers (bijvoorbeeld in de recreatiezaal), het bezoeken van bewoners, het helpen in de huiskamers, het rijden in onze bus.

Noorderbinnensingel 2, 9712 XA Groningen. **Telefoonnummer 050 - 313 95 90.**

Info via: www.tsn-thuiszorg.nl, Kies Woonzorg



Kerklaan 92 | 9717 HG Groningen
Telefoonnummer : 050 364 62 73

*Verbeter de wereld, maar begin bij je kapsel....
bij Kapsalon Faya!*

Prijslijst:

- Volwassenen : € 15,--
- Kinderen en studenten : € 13,--
- Verven vanaf : € 27,50

Buurtgenoot

Ze is stapelgek op orchideeën, een fanatieke FC-Groningen fan en ze woont al haar hele leven aan de Zwarteweg: Korrie Perdok. Korrie en haar broer Bram, die aan de Zwarteweg in het voormalig ouderlijk huis op nummer 25 woont, zijn waarschijnlijk de langst zittende bewoners aan de Zwarteweg. Op 5 oktober werd Korrie tachtig en dat ging niet ongemerkt voorbij.

“Het was een prachtige dag, Stef en Willemien van hier tegenover hadden de deur helemaal versierd. Alle burens zijn geweldig hoor, ik hoef maar te kikken en ze komen er aan”, vertelt Korrie in haar huis op nummer 1b.

Al eerder stond Korrie met een uitgebreid artikel in de buurtkrant en langer geleden stond ook haar vader in de buurtkrant. Helaas heeft ze die exemplaren niet meer, uitgeleend aan een buurvrouw die hier niet meer woont. En Korrie vindt het prima hoor, weer een artikel. “Maar,” zegt ze alvast, “ik wil vooral iedereen bedanken voor alle cadeautjes en kaartjes voor mijn verjaardag. De kaartjes vlogen de bus in.”

Korrie geniet nog steeds na: “We zijn ‘s avonds in de stad uit eten geweest, ik had er speciaal voor gespaard. We waren met z’n zevenen: met dochter Anna en haar vriend Paul, Bram natuurlijk en de twee kleinzoons Wilbert en Albert met zijn vriendin Evelyne. Heel gezellig was dat.”

In Korries vensterbank staan een stuk of acht orchideeën uitbundig te bloeien, in allerlei kleuren. “Ik ben stapelgek op orchideeën. Soms doet eentje het niet zo goed, dan geef ik ‘m aan Bram mee want die kan er heel goed mee geworden. En ja hoor, dan heeft ie hem zo weer in bloei.”

Op zondagmiddag neemt Bram Korrie vaak mee uit rijden met de auto. “Dat gaat nog prima. Heel gezellig, even ergens wat drinken.”

Met kleinzoon Albert heeft ze de liefde voor FC Groningen gemeen, hij regelt altijd een seizoenkaart. “Ik ben heel fanatiek, met klappen en springen en alles. Nu ga ik niet meer, met die corona moet je stil blijven zitten. Daar is toch niks aan?”

Korrie vertelt over die keer dat FC Groningen de beker won, alweer een tijdje geleden. “Dat heb ik gezien in Rotterdam. Er gebeurde maar steeds niks. Op een gegeven moment keek ik naar boven, als het ware naar mijn



“Maar er moet vooral in dat ik iedereen wil bedanken voor alles

overleden man Albert, en zei in gedachten ‘als ze kampioen willen worden, doe dan even wat’. En toen werd het 1-0 voor ons! En even later 2-0! Een feest dat het werd, ik zat helemaal onder het bier.”



Boodschappen doet Korrie nu regelmatig bij de Jumbo, ook vanwege de voetbalplaatjes. “Ik kijk dan waarschijnlijk heel lief ... want soms krijg ik zó’n stapel terwijl ik eigenlijk maar recht heb op één als ik voor elf euro koop”, zegt ze tevreden, terwijl ze hond Tygo aait. “Ja, ‘t is wel FC Groningen hè?”

Tygo. De Jack Russel. Het beestje was broodmager toen ze hem kreeg. “Hij kreeg alleen maar wortels en sperziebonen te eten. Het heeft een half jaar geduurd voor hij gewend was aan normaal voer.” Korrie vertelt er uitgebreid over. “Maar er moet vooral in dat ik iedereen wil bedanken voor alles,” geeft ze mee.

Dat u het weet, buurtgenoten!

GR **ROENSTE BUURT**
NOORDERPLANTSOEN

Thema-avond

Aardgas gebruik verlagen in de Groenste Buurt, voorbeelden, tips en adviezen

Over het terugbrengen van je aardgasgebruik en alternatieven voor verwarming van je huis

Woensdag 26 januari

20.00 uur - 22.00 uur

(afhankelijk van Corona-situatie live op locatie of online)

www.groenstebuurt.nl



Ook adverteren in de buurtkrant? Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl

voor een overzicht van de juiste advertentiematen.

Plantsoenpuzzel winter 2021

	Eetbare wortelknol		volhardend		ge-weven band		voor-spoed	daar	hemel-lichaam
Bijbelse plaats	6								9
		tegen-gestelde van oorlog				tijd-perk	5		
Bijbelse naam	2			bloei-wijze	4	Lidwoord		zuid-vrucht	
Sport									3
	Overall		Telwoord		Vrucht		Muziek-instru-ment		Vanwege
Periode voor Kerst		1							
Dunbladig gesteente					7	Vliegende schotel			
	8								
Markt-goederen									

Oplossing noorderplantsoen puzzel

© Peter Boer - Noorderplantsoen buurtkrant

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Keuters column [30]



The Annual Beautiful Noorderplantsoen Schilderij of the Year!



De prijs en uitslag vorige puzzel

Stuur, onder vermelding van uw naam en adres, uw oplossing vóór 13 februari 2022 en uitsluitend per mail naar puzzel@noorderplantsoen.nl. Zo maakt u kans op een heerlijke maaltijd voor één persoon, beschikbaar gesteld door Thais restaurant **Tirak Thai aan de Kerklaan**. Hartelijk dank Kamon Bijkerk! Succes met het oplossen van de winterpuzzel!

De uitkomst van de laatste puzzel was: **Vleermuis**.

De redactie ontving 17 correcte oplossingen. De gebruikelijke loting uit het aantal inzendingen wees dit keer **Willemijn Gordijn** als winnaar aan. De prijs is een gegraveerde borrelplank beschikbaar gesteld door **Laura, met instagrampagina Hete vuren**. Nogmaals dank Laura.

Wij feliciteren de winnaar. Geniet ervan!

Ach en wee.

De blaadjes vallen van den bomen en den dagen worden weder korter.

Het najaar.

En u weet donders goed wat dat betekent!!
Ow jawel!! De tijd is weer aangebroken voor!!!!!!...

The Annual Beautiful Noorderplantsoen Schilderij of the Year!!!!!!

Ditmaal kiest kunstenaar Mathieu Keuter van Lewenborg voor een uitdagende hoek onderaan de waterkant met zicht op de Grachtstraat. Een goede keuze, dat blijkt wel weer.

Het schilderij zal ook dit jaar wel weer voor een schokkend hoge prijs de deur uitgaan nadat het veel tumult heeft veroorzaakt in het hedendaagse kunstcircuit.

Vooralsnog echter, kunt u het werkstuk hier nog even rustig tot u nemen, zoals u van ons gewend bent, gewoon in uw eigen buurtkrant.

Bedankt voor uw aandacht wij zijn er volgend jaar weer.

met vr gr
Uw Annual Beautiful Noorderplantsoen Schilderij of the Year Commissie

Herfstvijver | 70x90cm | Olieverf | MMXXI

Vrijwilliger van het kwartaal



Tekst en foto: Evellen van den Bos | cartoon: Gabor Lodi Sr.

Verder sport ik heel veel: klimmen, squashen, volleyballen en boulderen. Dat laatste is klimmen op een klimwand, tot een hoogte van 4 meter en dan niet gezekeerd. Als je valt, val je op zachte matten. Ik doe dit met vrienden en familie. Het is een hele sociale sport want je niveau maakt niet uit en je kunt elkaar steeds helpen. Ik doe het nu drie jaar. Om het in de vrije natuur te kunnen doen moet je eerst een hele goede basis hebben.

Ook knap ik al jaren oude racefietsen op en die verkoop ik dan. Het begon met een fiets van mijzelf, die ik na het opknappen in puin reed. Daarna kocht ik er weer een en bedacht dat ik er wel een handeltje in kon beginnen, temeer omdat ik steeds handiger en sneller werd met het opknappen van die fietsen. Voor het geld dat ik ermee spaarde heb ik mijn motorrijbewijs gehaald, een motor gekocht en... een nieuwe racefiets!

Waarom zou je anderen aanraden om in/voor de buurt actief te worden?

Door dit soort dingen te doen creëer je binding met de buurt en dat is goed voor de buurt en goed voor jezelf!

Voetnoot van de interviewer

Tijdens dit interview praten Floris en ik honderduit over wel- en niet buurtgerelateerde zaken, drinken we thee en eten er een speculaasje bij. We wisselen kennis uit over onze plantenverzameling en Floris krijgt een bladstek mee van een voor hem onbekende begonia. Na het interview bevestigt hij voor mij een lamp aan het plafond die er al meer dan een jaar bijhangt en beloof ik een paar lekkere warme wintersokken voor hem te breien. We wonen in een prachtbuurt. Ik wens iedereen een buurman als Floris toe!!

Weten jullie nog iemand die in aanmerking komt voor vrijwilliger van het kwartaal? Meld het aan de redactie van de buurtkrant! (redactie@noorderplantsoen.nl)

Deze keer een interview met Floris Doeglas (27). Hij woont nu drie jaar in de Selwerderdwarsstraat op nummer 11.

Op wat voor manier ben je actief voor de buurt?

Eigenlijk kun je niet van vrijwilligerswerk spreken, want dat veronderstelt toch een bepaalde regelmaat. Noem het burenhulp! Tja, wat doe ik allemaal? Ik help buren en andere straatgenoten met hand-en-spandiensten: lampen ophangen, rails aan de muur bevestigen, zware dingen tillen, computers updaten, spullen voor ze opslaan op mijn logeerkamer. Alle voorkomende werkzaamheden die ze zelf niet kunnen of lastig vinden.

Wat is je motivatie om dit te doen?

Ik krijg er energie van om mensen te helpen en daarin ook proactief te zijn. Om, in plaats van af te wachten tot je gevraagd wordt, het zelf aan te bieden. Ik vind het leuk om, als jong en tamelijk technisch persoon, andere mensen daarmee blij te maken. Bovendien vind ik het belangrijk om er voor je buren te zijn.

Wat doe je zoal verder?

Ik werk sinds kort drie dagen per week als sustainability manager voor een grote winkelketen in sportartikelen in Utrecht. Geen baan voor het leven en ook niet om voor naar Utrecht te verhuizen, maar ik vind het een prima baan voor nu en ik leer er veel.

Passanten in het plantsoen (3)



“Ik heb het skateboard pas sinds gisteren”

Wanneer: 9 december 2021 14.44 uur
Wie: De zussen Janneke (25) & Maartje (22) en Jannekes vriend Wietse (ongeveer 25)
Wat: Maartje studeert nog, Janneke en Wietse zijn afgestudeerd
Wonen: In de stad maar niet in de Noorderplantsoenbuurt

Maartje en Wietse roetsjen op hun skateboards vrij spectaculair de heuvel bij de muziekkoepeel af. Het gaat heel goed ... totdat Maartje vlak bij het water remt (dat was tenminste de bedoeling); ze springt van het board, dat vervolgens geheel zelfstandig het water inschiet en naar de bodem zinkt. Gelukkig is Maartje, behalve niet bang, ook ijszwemmer. Dus hup, spijkerbroek uit en het water in om het board te redden. Het water is een graad of vijf.

Passant of vaste klant?

Maartje, terwijl ze zich afdroogt met een theedoek van Zondag: “Ik heb het skateboard pas sinds gisteren, dus dit deed ik nog niet eerder hier.” Janneke, staand op skates: “Maar we wandelen hier wel regelmatig hoor.” Wietse: “Zal ik even warme choco halen, met rum?” Maartje: “Doe maar met whisky.”



“Doe maar met whisky”

Tekst: Tanja de Haan | Foto's: Elies Velthuis





Gr Kruisstraat 73
050 314 43 60
www.eetcafe-lambik.nl



DAGMENU € 9,75
OPEN DINSDAG T/M ZONDAG VANAF 14 UUR

Eetcafé Lambik



Patrizia
pizzeria

Keuken geopend van
17:00 – 21:30
's Maandags gesloten

Moesstraat 33
050-5732877



Met deze bon bij twee glazen bier of wijn gratis portie bitterballen

Ook adverteren in de buurtkrant?

Tarieven voor bedrijven gevestigd in de buurt: Prijzen zijn per blokje. 1 blokje is 1/21 A4.

Bij adverteren in 1 buurtkrant per jaar: € 9,00
Bij adverteren in 2 buurtkranten per jaar: € 8,00
Bij adverteren in 3/4 buurtkranten per jaar: € 6,50

Voor adverteerders buiten Noorderplantsoenbuurt:
€ 1,- per blokje extra per editie buurtkrant.

Mail naar redactie@noorderplantsoen.nl voor een overzicht van de juiste advertentiematen.

Zaken zijn zaken

“ Ik vind het echt ontzettend leuk om te doen

Sinds juni dit jaar prijkt er een fraai uithangbord met de tekst Tirak Thai in de Kerklaan. Voorheen zetelde hier Indiaas restaurant Het Curryhuis. Nu is er een ander Aziatisch eethuis neergestreken; Tirak. Dat betekent 'geliefde'/'iets waar je van houdt'. Kamon Bijkerk, eigenaresse, geeft hier haar passie vorm met koken van Thaise gerechten. Gestart als afhaal- en bezorgrestaurant en sinds september kun je er ook eten.

'Eenpitter'

“Eigenlijk doe ik alles zelf: inkopen, koken, bedienen. Mijn moeder, Thaise van geboorte, helpt me wel met het voorbereiden, zoals groente snijden, maar ook met adviezen. En af en toe heb ik hulp van enkele jonge mensen. En als het restaurant te vol zit, dan zet ik Thuisbezorgd uit”, zegt Kamon met een glimlach. “Het is nog een beetje zoeken naar de juiste balans. Een kwestie van uitproberen en langzaam opbouwen. Maar ik ben best tevreden zoals het nu gaat.”

Kamon heeft diverse gerechten op de kaart staan. Ze maakt die keuze op basis van haar ervaring met andere Thaise restaurants. Wat bestellen mensen vaak. “Ook probeer ik slim om te gaan met wat ik aanbied. Ik gebruik alleen maar verse groenten en combineer die zó dat ik veel verschillende gerechten kan maken. Zo gebruik ik alles en houd niets over.”

Vooruitkijken

“Natuurlijk is het erg spannend. Kan ik aan de verwachtingen voldoen? Ik ben tevreden zoals het nu gaat. De meeste mensen komen uit de buurt. Ik ben dus een echt buurtrestaurant en dat vind ik belangrijk. Fijn dat ik veel positieve reacties en recensies krijg. Ik kijk naar wat goed en minder goed loopt. En als het nodig is pas ik het aan. Ook denk ik aan een wisselend maandmenu.” Kamon overweegt om met eigen bezorgers te gaan werken. “Zo houd ik er meer aan over, want Thuisbezorgd vraagt veel, tè veel.”



Tirak Thai
Kerklaan 23
9717HA Groningen
0640219762
www.tirakthai-groningen.nl



Vondsten uit de vijver

In de afgelopen weken is de bekende ovale vijver leeggebaggerd. Harry Holsteijn nam er foto's van en ontfermde zich over diverse vondsten. Hij schreef enkele van zijn ervaringen op.

Om te zien wat er leeft fotografeerde ik eerder ook wel zwemmend, maar de vijverrand bleef tot op heden voor mij verborgen achter de dichte plantgroei. Ik loop dus even op rond op zoek naar nieuwe natuur. Het water is nu uiteraard volkomen troebel.

Slakken

Mijn natuurwaarnemingen vallen tegen, hoewel ik nu wel optimaal de kruipende stengels van de gele plomp kan fotograferen. Verder zie ik nog wel een enkele zwemwants en al het, van hier bekende, gewone: een lege schildersmossel, enkele hoornschaaltjes, een kapotte driehoeksmossel, grote diepslak, gewone poelslak, ovale poelslak, oortvormige poelslak, een vijverpluimdrager (ook dat is een slakje), schijf- /posthoornslakken, larvenhuisjes van dansmuggen op het beton en een kluitje kokerjuffer-eieren. Dat is het wel zo'n beetje. En daarnaast is er natuurlijk het vele, immer presente door mensen achtergelaten afval. Naast modern afval, zwerfvuil dus, ook oud spul; tekenend voor de ouderdom van de vijver die in 1879/1880 is aangelegd door Van Beusekom en in 1912 door Mulock Houwer van betonbekleding en waterplanten voorzien. Zo oud al.

Vondsten

Enkel langzaam rondlopend vind ik onder meer veel amper definieerbare stukken ijzer (wellicht muurankers), een parfumsflesje (vermoedelijk), enkele geglazuurde klei-nickers, twee pijpenkopjes (één van hout, de ander van klei) en veel korte stukken bot. Ook zijn er vreemde intrigerende staven, het lijken wel stiften, met de tekst "planian". Eveneens een nadere opmerking waard is de hals van een

fles Valencia Limonadsiroop van firma Hooghoudt, zoals mijn vader die in de slijterij aan de Westersingel rond 1950 nog verkocht. Ze zijn onmiddellijk herkenbaar aan de ringen op de hals.

Kinderhoofdje

Maar op het laatst vind ik wel een stenen kinderhoofdje! Smerig maar gaaf (23 cm hoog en behoorlijk zwaar). Dat is bijzonder! Dat neem ik beslist mee! Ook al is het nadrukkelijk niet mijn bedoeling het langdurig als een persoonlijk bezit thuis te houden. Nee, ik wil het schoon maken, proberen te identificeren (waar hoorde het bij? hoe oud is het? hoe kwam het hier?) en dan liefst, als het even kan, terugbrengen naar de oorspronkelijke lokatie om het ornament er weer mee te laten herstellen. Of anders naar een museum want dit is Gronings publiek erfgoed. Maar voor ik het weer afsta wil ik er zelf eerst meer van weten. Die volgorde moet het zijn. Is het eigenlijk wel echt oud beeld?

Trotseerloodje

Ondertussen ben ik dan al niet meer alleen. Hoewel ik niet voor archeologie kwam, is iemand anders al wel speciaal daarvoor langs gekomen en nu met een troffel in de weer. En met succes ook. Zo vindt hij weldra een prachtige versierde (tinnen? want niet verroeste) lepel, enig glaswerk, een Duits oorlogstijdmuntje, een Pools muntje en een trotseerloodje uit 1721! Deze vondsten zijn tekenend voor de ouderdom van de stad en ook dit deel ervan: het Noorderplantsoen.

Lees zijn gehele verhaal met foto's op: www.noorderplantsoen.nl/1605-de-van-beusekomvijver-midden-in-het-noorderplantsoen

Tekst en foto's: Harry Holsteijn

Achter de voordeur [15]

We kijken binnen aan de Grachtstraat 49, het schippershuis met de roodbruin-blauwe kozijnen. Klaasje Dijk (81) woont er en heeft vanuit haar huis een formidabel uitzicht op het paviljoen Zondag in het plantsoen.



Woont er sinds:

Klaasje is er in 1991 komen wonen. "Ik woonde daarvoor aan de A-weg, in eenzelfde soort huis, maar dat is een nogal drukke weg. Ik fietste hierlangs, zag het te koop staan en dacht meteen 'die moet ik hebben'. Het is veel rustiger hier. Het past me goed, dit soort oude huizen."

Kenmerkend:

Toen Klaasje er kwam wonen was de voor- en achterkamer nog gescheiden door een alkoof, een soort tussenkamertje. Die heeft Klaasje eruit gehaald, nu is de woonkamer één grote ruimte met verschillende sfeervolle zitjes en een grote houtkachel. "Die zat er al in toen ik hier kwam wonen. Hij is eigenlijk te groot en dus te heet. Maar wel gezellig." Aan de achterzijde van het huis heeft Klaasje een badkamer laten bouwen. In een klassiek bad op pootjes kan je er tuingericht badderen.

Van de kringloopwinkel/marktplaats:

"Niets van marktplaats. Maar ik woon vlak bij de Mamamini en daar heb ik in de loop van de tijd veel gekocht." Zo zijn daar de glazen tafel met licht stalen frame, enkele rieten stoelen en andere objecten. "Gewoon vaak langsgaan" is het devies van Klaasje, als je voor weinig mooie spullen zoekt.

Wat mag nooit de deur uit:

"Die term past niet zo bij mij. Wat hier staat, past hier ook. Zoals deze kast, ik vind 'm heel mooi", zegt Klaasje terwijl ze naar de kroonkast wijst. "Maar stel dat ik in een appartement zou wonen, dan zou ik 'm zo weg kunnen doen."

Leuk in de buurt:

"Het is een vriendelijke buurt met een eigen soort mensen, niet protserig."

Aardbevingsschade ja/nee:

"Er zitten wat barsten aan de achterkant, die zijn ontstaan bij een grotere aardbeving van een tijdje geleden alweer."



Tekst: Tanja de Haan | Foto's: Elies Velthuis

De redactie wenst
iedereen een
gloedvol 2022!



**Namens alle medewerkers
van COPYRIGHT!
wensen wij iedereen
prettige feestdagen en
een gezond 2022 toe!!**

Cheers!