

**Gedicht van stadsdichter Renée Luth**

*Hier turnen genen*

*Kopjeduikelen voorgeprogrammeerde  
afspraken over wat man of vrouw heet*

*Je vader is een Adams-y  
en je moeder een x-prinses  
Ze bouwden samen een nieuw leven  
Zij kneedde vingers en oren  
De aanhangsels her en der  
Bedacht hij  
Ze kregen koekoekskinderen  
Dat werd jij*

*Ze timmerden witte hekjes van chromosomen  
Lieten elke avond de afwijkingen even uit aan een riempje  
Zetten overtollige eigenschappen buiten aan de straat  
Wasten erfelijkheid schoon  
Starden uren in schermen van toeval en routine*

*Maar X bleef altijd de wortel van wij  
Met opgeheven armen en langgerekte schaduwen  
Werd ze weer vogelvrij*

*Je vader werd te klein om op eigen benen te staan  
Probeerde nog een handstand tegen Zij*

*Je zoekt woorden voor hem  
Of hij terneergeslagen  
Moegestreden  
Of wellicht nog hoopvol lijkt*

*Maar hij struikelt al*

*Je kijkt naar verkleurde foto's*

*Van voor ze uit elkaar*

*Je vader is een Adams-y*

*en je moeder een x-prinses*

*Ze kregen koekoekskinderen*

*Dat werd jij*

*Een beetje struikelend*

*Vogelvrij*