

DE 9 TOP-IDEEËN

Diversiteit in wonen / Co-housing

In de wijk heb je een diversiteit aan bewoners; ouderen, jongeren, groen-liefhebbers, gezinnen met kinderen, mensen met een beperking, bewoners met een migranten-achtergrond enz. Of je nu graag meer op jezelf bent en/of het al druk genoeg hebt in je eigen kringetje van gezin, werk en vrienden; we leven in een maatschappij, waarin we allemaal afhankelijk van elkaar zijn en diensten, producten en wijken met elkaar delen.

Met het idee van een diversiteit in wonen (co-housing) creëren, wil deze groep bewoners tegemoet komen aan al die verschillende wensen en belangen, door ervoor te zorgen, dat er nieuwe vormen van wonen (huizen, wooncomplexen?) ontstaan met woongemeenschappen nieuwe stijl. B.v. enkele gezamenlijke functies, naast de gescheiden woonfunctie.

Buurttuinen

Buurttuin erbij, iedereen blij

Onze wijk is al een hele groene buurt; uitbreiding is echter altijd mooi en daarbij kunnen we al dit groen nog veel beter benutten.

De groep met dit idee, denkt aan een betere benutting op 4 verschillende gebieden:

1. Educatieve functie (leertuin)
2. Sociale functie (ontmoeting)
3. Economische functie (buurtmarkt, groentepakket uit de buurt)
4. Ecologische functie (biodiversiteit, compost voor de wijk, tiny forests)

Zie je onze wijk al voor je? met al die verschillende mogelijkheden in een buurttuin, waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten, anderen iets kunnen leren of zelf weer nieuwe dingen leren, mensen blij kunnen maken met onbespoten groente, wat met liefde geteeld is, er niet alleen naar eigen belangen gekeken wordt, maar bewoners rekening houden met de invloed van minder vervuiling op de natuur.

Heerlijk toch, om hier samen bezig te zijn met elkaar?

EHBO-s

Eerste hulp bij onverwachte situaties

Soms hebben mensen snel hulp nodig, omdat het gaat om onverwachte zaken, die ze niet van tevoren hebben kunnen zien aankomen, of het was gewoon nog niet gelukt iets te regelen, zoals vervoer voor een plotselinge ziekenhuis- opname of een oppas voor hun kind.

Familie woont niet altijd in de buurt om hen te vragen en men kan niet altijd, in zo'n hectische situatie, snel bedenken, welke buurtbewoners gevraagd kunnen worden. Een ander vragen is niet altijd even makkelijk voor iedereen.

Annette Kuipers wil erg graag met een groepje buurtbewoners een app systeem opzetten, zodat dit soort snelle en ad hoc inzet van anderen goed en overzichtelijk geregeld wordt.

Wie helpt haar mee dit op te zetten?

Buurtjam

Erik, zelf heel muzikaal, ziet mogelijkheden om bewoners uit de wijk meer met elkaar te verbinden d.m.v. muziek. Muziek is een prachtige manier hiervoor. Maar, hoe vind je deze bewoners, die samen muziek willen maken? "Gewoon aanbellen en vragen of er iemand woont die een muziekinstrument bespeelt en mee wil doen?".

Wie wil dit samen met Erik oppakken?

Het grote communicatie plan

Naast nieuwe leuke dingen bedenken, wil dit groepje ook even stilstaan bij wat er momenteel al voor leuke dingen in de buurt zijn! Door middel van een enquête onder wijkbewoners wil dit groepje inventariseren wat voor evenementen, verenigingen, krantjes of buurtapps er momenteel in de Oranjewijk zijn. Vervolgens zullen ze alle wijkbewoners hiervan op de hoogte brengen, om op deze manier de wijk (nog meer) te laten leven!

Buurtcentrum

Te denken valt aan een soort huiskamer voor de buurt waar bewoners terecht kunnen voor diverse activiteiten aan de stamtafel. Zoals lezen, koffie, thee drinken, info krijgen over rechtshulp, etc.

Het bestaande buurtcentrum kan worden uitgebreid of elders in de wijk een nieuwe voorziening.

Orangerie: de pop-up serre

Een plek middenin de wijk: zichtbaar, open, toegankelijk en laagdrempelig. Hier worden dromen en mensen zichtbaar. Hier moet alles kunnen, een permanente ideeënmederij. Het is betekenisvol, er is ruimte voor samenzijn en de focus ligt op menselijkheid. Ondertussen begint de groep met tussenstappen: beginnen in de winkel om de hoek, beginnen in de muziekkoepeel in het plantsoen. (toevoeging kids: skatebaan voor de kids)

Leeftafels: in elke straat een picknicktafel.

Je hoeft niks maar je bent wel welkom. Bewoners vragen om een plek voor een goed gesprek. Eigenlijk kan het overal, begin maar bij de eerste de beste parkeerplek. Uiteindelijk heeft straks elke straat en eigen leeftafel. Hoe doen we dit? We maken ze op een sociale werkplaats. We maken er een straatfeestje van als ze worden geplaatst. En samen onderhouden we ze.

Van oranje naar groen(ste buurt)

Haal het plantsoen de wijk in. Als we straten ombouwen naar groenere straten begint het plantsoen een stukje dichterbij je thuis. Als de auto's langzaam verdwijnen is er meer plek voor de fiets op straat en kan je zonder gedoe gewoon over de stoep lopen.